

Pinksteren, mis het niet!

Vandaag is het Pinksteren. Ik denk het minst begrepen feest van de christelijke feestdagen.

Kerst is makkelijk te begrijpen, *de geboorte van Jezus*. Pasen ook nog wel, nadat Jezus gekruisigd is, gestorven is, en in een graf is gelegd, staat Hij op uit de dood. *Hij leeft*. De dood is overwonnen!!

Hemelvaart hebben we 10 dagen geleden gevierd, Jezus de opgestane Heer wordt, in een mensenlichaam, zonder te sterven, *in de hemel opgenomen*.

En dan wordt het Pinksteren. Het feest van de '*uitstorting van de Heilige Geest*'. En dat is moeilijke taal – veel abstracter – minder duidelijk.

Kerst-Pasen-Hemelvaart is nog wel te bevatten, dat gaat allemaal over Jezus. Natuurlijk zijn de wonderen voor rationele denkers moeilijk te accepteren, *opstaan uit de dood, naar de hemel opvaren*. Maar de gebeurtenissen zijn goed te begrijpen.

Pinksteren lijkt ook niet meer over het leven van Jezus te gaan... *De uitstorting van de Heilige Geest*... Alle feestdagen gaan over het leven van Jezus, behalve Pinksteren... *Hoe kan dat? Is dat een vergissing?*

Ik kan je bij voorbaat geruststellen. Pinksteren is geen vergissing. Pinksteren is maakt volledig deel uit van Gods Plan met de mensheid. Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. (*dat zie je ook terug aan de naamgeving, pentacosta, wat betekent 50^e dag – Pinksteren is de 50^e dag na Pasen*). Pinksteren is de finale van Gods reddingsplan. Pasen is het feest van verzoening, van de herstelde relatie tussen God en ons. Jezus is in 'onze dood' gekomen en heeft leven gebracht. *De dood is overwonnen!*

En om die verzoening te bezegelen, blijft de Heilige Geest bij ons, in ons. God in ons.....voor altijd.....wat een wonder! Dat is Pinksteren.

Paulus zegt het als volgt:

Romeinen 8

¹⁰*Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard.* ¹¹*Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.*

Onze lichamen zijn beperkt houdbaar, zegt Paulus. Dat weten we allemaal. '*maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard*' Dezelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, woont in ons.

Vlak voor zijn sterven zei Jezus tegen zijn leerlingen:

Johannes 16

12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

Jezus belooft de Geest van de waarheid, de Heilige Geest, aan zijn leerlingen. Hij maakt bekend wat Hij van Jezus heeft. En we wisten al: alles wat van de Vader is, is van de Zoon. Vader, Zoon en Geest zijn één! Drie personen, alle drie God, met hetzelfde karakter, dezelfde eigenschappen, dezelfde liefde. Als je Jezus ziet, weet je wie de Vader is en als je de Geest ziet, zie je Jezus.....

En de 'Geest van de waarheid', de Heilige Geest is op de Pinksterdag gekomen. In zijn preek op de Pinksterdag citeert Petrus de profeet Joel:

Handelingen 2

⁷"Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.

God blijft bij ons, in de persoon van de Heilige Geest. Hij is altijd dichtbij. Jezus was met een missie naar de aarde gekomen. Hij omschrijft deze zelf als volgt:

Luc 4:18 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

Een prachtige missie. Een missie vol van leven, vrijheid en genade. Een missie die Jezus vervult, samen met de Heilige Geest. 'De Geest van de Heer rust op mij', zegt Hij zelf.

Toen Jezus bij zijn leerlingen was, *na zijn dood en opstanding*, gaf Hij hun dezelfde opdracht:

Johannes 20

²¹Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.'²²Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

De leerlingen van Jezus worden door Jezus uitgezonden in dezelfde missie, met dezelfde opdracht. En ook wij, *leerlingen van Jezus*, zijn geroepen in dezelfde missie als Jezus had...

Wij zijn gezonden om deze opdracht te vervullen. Een opdracht aan jou als individu, en aan ons als collectief, als gemeente, als lichaam van Christus.

Maar allereerst is deze opdracht voor jou persoonlijk.

Jij mag laten zien wie God is.

Jij mag laten zien wat onbaatzuchtige liefde is.

Jij mag laten zien wat barmhartigheid en medeleven is.

Jij mag laten zien wat vergeving is.

Natuurlijk is dit ook een opdracht voor de kerk, voor het collectief. Maar het collectief bestaat uit individuen, uit jou en mij.

Jezus vervulde zijn opdracht niet alleen. *'de Geest van de Heer rustte op Hem'*
De leerlingen van Jezus vervullen deze opdracht niet alleen, *'ontvang de Heilige Geest'* zegt Jezus.

Hoe denk je dat wij betrokken zijn in de missie van Jezus?

Alleen?

Nee natuurlijk niet!!

De missie van Jezus kan alleen vervuld worden – *samen met God*.

Daarom is de Heilige Geest uitgestort!!

De missie van Jezus kan alleen uitgevoerd worden – wanneer wij door de Heilige Geest verbonden zijn met God. (drie-enig God)

Dat is het voorbeeld van Jezus. Dat is het voorbeeld van de apostelen.

Zonder Gods Geest wordt het mensenwerk...

Met alle beperkingen van dien.

Jezus roept ons dus in Zijn missie. *'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.'*

De missie van Jezus is:

'Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹ om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

Dat is ook onze missie!! En de missie van Jezus kan alleen uitgevoerd worden samen met de Heilige Geest.

Handelingen 2

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

En dan neemt Petrus het woord. Hij legt uit wat er gebeurt en nodigt zijn toehoorders uit om tot inkeer te komen.

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' ³⁸Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ³⁹want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.'

Je krijgt meteen het hele pakket:

- Bekering – ontvang nieuw leven, eeuwig leven
- Laat je dopen – dat is de bevestiging van je bekering
- Ontvang de heilige Geest

Mijn oproep vandaag voor jou is:

Ga voor het hele pakket!

- Als je nog nooit gebeden hebt, 'Heer, ik wil thuiskomen bij u, ik wil vanaf vandaag leven samen met U'. Doe dat dan vandaag. Dat is 'tot inkeer komen'.
- We kunnen je vandaag niet dopen. Het is nog een beetje te koud in de Asterdplas. Maar als je je wilt laten dopen, laat het weten, dan plannen we een datum om je te dopen *in de naam van Jezus*.
- Als je een kind van God bent en je bent gedoopt, dan heb je de Heilige Geest ontvangen, zegt de Bijbel. We hebben het vandaag gelezen. Zijn Geest woont in je.
We willen vandaag graag voor je bidden dat je '*leven van Zijn Geest je zal vervullen*'.

AMEN